



MARANATHAKERK

Giessenburg

PKN gemeente



NB zondag 23 januari 2022

Vandaag, zondag 23 januari gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor.

In deze dienst zullen vier kinderen gedoopt worden.

Ise en Romée van Rijswijk. Dochters van Nienke Blom en Ronald van Rijswijk.

Noa en Mick den Hartog. Dochter en zoon van Lotte Blom en Arjan den Hartog.

In deze dienst zullen familie en genodigden aanwezig zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei.

In de dienst zal er gezongen worden door Corry en Casper vd Berg en Wim van Oosterom.

Volgende week zondag 30 januari hoopt onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor te gaan.

Deze dienst is de Kerk-school-gezinsdienst, met het thema 'Niemand is zoals jij'.

(zie verder in de nieuwsbrief het leesrooster passend bij deze dienst)

Diensten....

En dan is het eindelijk zo ver dat we mogen dopen. Bijna op de kop af twee jaar later. Toch is niet iedereen aanwezig en gaat alles anders. Daarom proberen we op een creatieve manier de dienst vorm te geven, want bij dopen gaat het ook om u.

De gemeente stelt zich ook verantwoordelijk voor het groeien en bloeien in geloof van de kinderen die wij gedoopt hebben. Daarom zullen deze zondag beide jeugdouderlingen zichtbaar zijn in de liturgie. Zij representeren u.

Daarnaast kunt u ook van betekenis zijn. Hoe mooi zou het zijn als we in de dienst een aantal felicitaties van u aan de ouders en kinderen mogen ontvangen! We willen u daarom vragen om felicitaties op de Maranathakerk-app te plaatsen, die ochtend. Dan zullen wij die voorlezen in de dienst. Voor wie dat niet mogelijk is; u kunt altijd uw felicitaties bij mij (Peursumseweg 21) in de brievenbus doen. Wel graag vóór zondag 23 januari. Tijdens de dienst zal ook onze gemeente dan zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn.

Hetzelfde probleem doet zich voor in de kerk-school-gezinsdienst van volgende week. Ook dan kunnen we geen feestelijke jeugddienst houden zoals we dat zouden willen. Wat wel kan, is meewerken op afstand. Dat gaan we dan ook doen. Het thema is: niemand is zoals jij. Het gaat dus over geliefd zijn bij God op jouw eigen unieke manier. We kunnen daar interactieve programmaatjes op loslaten, maar niet iedereen weet hoe daarmee te werken en ze zijn vaak openbaar waardoor iedereen wereldwijd zich in onze dienst zou kunnen mengen. Daarom gaan we ook volgende week gebruik maken van de Maranatha-app. Hoe? We kunnen laten zien aan elkaar hoe uniek we zijn. Maak een foto van uzelf en stuur die door. Denk niet; dit is alleen voor schoolkinderen, want het is een gezinsdienst. Gezin, zijn we allemaal minstens ooit eens geweest. U mag ook weer gebruik maken van de brievenbus. Wel graag vóór zondag.

Collecte 23 januari 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

De collecte voor de diaconie van vandaag is bestemd voor hulp aan vluchtelingen aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Sinds 8 november zitten minstens 2.000 migranten uit het Midden-Oosten vast aan de grensovergang. De afgelopen weken zijn in het gebied zeker 12 mensen omgekomen. De migrantenkampen bij de grens van Wit-Rusland en Polen zijn op dit moment ontruimd en de migranten zijn naar een loods gebracht. Daar krijgen ze dekens, medicijnen en gekookte tarwe als voedsel. Deze tijdelijke opvangplaatsen zijn echter overvol en er is geen plaats voor iedereen. De Pools-Lutherse Kerk probeert de mensen op de vlucht te helpen met hulpgoederen. Zij nemen hierin, samen met de Pools-katholieke en Pools-orthodoxe kerk, een moedige rol op zich, omdat dit in de Poolse samenleving niet zomaar wordt geaccepteerd.

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke felicitaties voor hun **40** jarig huwelijksjubileum naar br. en zr. Dingeman en Nelleke de Jong-Slob.

De bloemen worden weggebracht door Anneke en Ben Vonk.

Snoepgroet

De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Noa den Hartog en Ise van Rijswijk.

Geloofskracht

Tijdens het koken, met een paar takjes rozemarijn in mijn hand, dwaal ik even af. De tijd staat stil en ik ben in een zomers landschap in Frankrijk. Ik houd van die krachtige geur. Zoals ik ook houd van lavendel, van dragon en salie. En ik ben in goed gezelschap. In de Bijbel wemelt het van zinnenprikkende geuren. In Hooglied en in Psalmen vindt u dichtregels vol wierook, saffraan, kalmoes (groeit bij de Slingelandse Plassen!) en kaneel. In Hooglied loopt de liefde niet alleen over voor man en vrouw, maar voor alles wat goed doet aan mensen. Bijzondere geuren zetten de tijd stil, brengen rust in stressvolle situaties, omdat ze je wegtrekken uit wat je deed en even terugvoeren naar een prettig moment. Een geur kan je terug brengen naar een herinnering of een gevoel. In één van de brieven van Paulus schrijft hij dat de volgelingen van Jezus zijn als wierook die de geur van Christus verspreiden. Dus geen drukte en gedoe, maar een weldadige aanwezigheid van iets dat je goed doet. Dat je even bepaalt bij het hier en nu, bij jezelf, bij het prettige van er te zijn. Het klinkt zweverig en er zijn natuurlijk ook geurassociaties die we liever niet hebben, maar in de Bijbel lees je dat niet. Daar is geur verbonden met de liefde en aandacht voor het leven, voor een ander. Zo weldadig zijn als wierook; het zou een motto kunnen worden voor de manier waarop we gemeente zijn. Dat we elkaar kunnen herinneren aan het goede moment, bijna als aan een vorm van eeuwigheid. Tijdloos. Even weg uit het alledaagse. Verleden en heden en toekomst gevangen in een zintuig.

Kerkbezoek

In de persconferentie van 14-1 zijn de groepsgrootte en diverse andere regels ongewijzigd gebleven. Daarom hebben we besloten om de huidige wijze van werken niet te wijzigen. Concreet betekent dit dat ook de komende twee zondagen de diensten digitaal zullen zijn. Bij het dopen op zondag 23 januari (een speciale dienst) zal een kleine groep genodigden in de kerk aanwezig zijn.

De komende maand zullen alleen de digitale activiteiten doorgaan. Ook de Stigt blijft gesloten.

We hopen op basis van de persconferentie van 25 januari en het advies van de PKN dat het mogelijk is om u weer te verwelkomen bij de school-kerk-gezinsdienst op 30 januari. Uiteraard hoort u in die week nader.
Piet Aantjes, voorzitter

Actie Kerkbalans 2022

De actie Kerkbalans zal in de laatste week van januari weer van start gaan.

Het thema is "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u.

Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.

Vanaf maandag 24 januari ontvangt u daarom weer een brief met het verzoek om bij te dragen. Deze zal de week daarna bij u worden opgehaald.

We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.

Namens de Kerkrentmeesters.

Kerk-School-gezinsdienst 30 januari 2022 "Niemand is zoals jij"

De kinderen gaan komende week op school zich verdiepen in de Bijbel met het thema 'Niemand is zoals jij'. De werkstukken zullen volgende week in de kerk opgehangen worden.

U kunt mee lezen met de kinderen.

Leesrooster voor thuis:

Maandag: De schepping dag 1 tot en met 4, Genesis 1 : 1 - 20

Dinsdag: De schepping dag 5 tot en met 7, Genesis 1 : 20 - 31, Genesis 2 : 1 - 32

Woensdag: De schepping van de mens, Genesis 2: 4 - 25

Donderdag: David wordt als koning gekozen, 1 Samuël 16

Vrijdag: De verloren zoon, Lukas 15 : 11 - 32

Data ter herinnering

23 januari

Doopdienst

27 januari

Geloven op donderdag

30 januari

Kerk-School-Gezinsdienst "Niemand is zoals jij"

5 februari

Erwtensoepactie

6 februari

Jeugdkerk